

BIBELEBONZBERICHT

Het laatste nieuws van de Bonzen



Beste ouders,

Een fijne start van het nieuwe schooljaar! Allemaal lekker uitgeruste kindertjes met bruine wangen die weer vrolijk op hun Bonz rondrennen. We wensen iedereen een goed schooljaar.

Afmelden

Komt uw kind een keertje niet? Meld hem/haar dan **niet** af via de Jaamo ouderapp. U kunt mailen (info@biblebonz.nl) of bellen (0182 523074). Ouders van MegaBonz-kinderen kunnen appen naar 0611495610, TienerBonz-ouders naar 0646889613. De Jaamo ouderapp gebruiken we niet.



Vroeg ophalen

Als u uw kind op een bepaalde dag standaard vroeg (voor 17.15 uur) komt ophalen, voor zwemles bijvoorbeeld, laat dat de leiding dan weten. Dan zorgen we dat uw kind op dat tijdstip op Biblebonz is en niet meegaat als de leiding 's middags even op pad gaat met een groepje.

Studiedagen Aloysius

De Aloysius heeft dit schooljaar meerdere studiedagen. Ouders van de vaste kinderen van die betreffende dag ontvangen een aanmeldingsformulier voor opvang. Dat betekent dus dat als uw kind normaal geen opvang heeft op een studiedag van school, hij/zij niet kan komen. Het aanmeldingsformulier voor de Aloysius studiedag van maandag 7 oktober, ontvangen de maandag-ouders eind volgende week.

Broertjes/zusjes

Hebt u nog een jong kind dat over enige tijd ook op school en op Biblebonz gaat starten? Vergeet niet hem/haar bij ons aan te melden. We plaatsen op volgorde van inschrijving en u kunt uw kleintje al vanaf 2 jaar bij ons aanmelden.



Stoepkrijt-week

In de week van 16 september is het op Mini, Midden en Mega stoepkrijtweek! Dat 'stuift' behoorlijk natuurlijk, dus bereid u er op voor een multi-color kind thuis te krijgen. Het is misschien niet de beste week om dat mooie nieuwe witte vestje aan te trekken...

De eerste schoolweken

Een gouden ballonnenboog bij de ingang, goudkleurige decoraties op de groepen... is het BlingBlingBibele? Nee, dit zijn de 'Gouden Weken'. Net als op school investeren we in de groepsvorming. Wel op een andere manier als op school, omdat wij veel meer kinderen hebben, en de samenstelling van de groepen ook iedere dag anders is. We richten ons daarom allereerst op kennismaking met elkaar en de leiding, de groepsregels en de omgangsvormen. Want wie zit er eigenlijk naast je bij het fruit eten? Hoe heet die leidster met die mooie krullen? Waarom moet je wachten tot iedereen klaar is met eten voor je van tafel mag? Daarnaast moet ieder kind voelen dat hij/zij welkom is, deel uitmaakt van de Bibele-groep en wordt gezien en gewaardeerd. Natuurlijk werken we dat op iedere Bonz anders uit, en gebruiken we daarbij andere middelen. Hieronder enkele voorbeelden van de kennismakingsspelletjes in de afgelopen weken.

(Ienie)MiniBonz

Bij onze jongste kinderen spelen we bijvoorbeeld 'Ik ga op reis en ik neem mee...', en dan mogen er geen sokken of tandpasta mee, maar andere kinderen. Een geweldige manier om snel de namen te leren!



Dit lukt alleen als je goed samenwerkt!

MiddenBonz

Een kind zit geblinddoekt op de trekker, een ander kind trekt deze langs pionnen waar tennisballen op liggen. Bij elke pion geeft het 'ziende' kind het andere kind aanwijzingen om de bal te pakken. Blind vertrouwen in elkaar krijgen.



Mooi zoals je bent en iedereen is anders. Zo is het maar net!

MegaBonz

Een kind is de fotograaf. De andere kinderen gaan dicht bij elkaar staan voor de groepsfoto. Nadat de fotograaf goed heeft gekeken, gaat hij even weg. Eén kind verstopt zich vervolgens achter de groep. De fotograaf moet zeggen wie ontbreekt, vóór de groep tot tien heeft geteld. Goed? Maak de foto maar!



Van samen een zomerse plaatstaart maken, word je ook dikke vrienden.

TienerBonz

Kom maar overeind! Twee kinderen gaan met de ruggen tegen elkaar op de grond zitten. Ze haken de armen in elkaar. Lukt het om op te staan? Ja? Dan proberen we het met vier kinderen, met zes... En in de wensboom hangen de tieners kaartjes op met hun wensen voor het komende schooljaar. Tuurlijk: 'meer loombandjes', maar ook: 'nieuwe vriendinnen'.

Theaterclub en SportBonz

De proeflessen op Midden en Mega zijn deze week gestart. Op dinsdag doen de MiddenBonzers een keer mee met de theaterclub en gaan de MegaBonzers kijken of ze de SportBonz leuk vinden. Op donderdag mogen de Mega's bepalen of ze bij de theaterclub willen. Alle kinderen krijgen een inschrijfformulier voor de betreffende activiteit mee, maar u kunt ook een mailtje sturen om uw kind aan te melden. Voor de SportBonz: Iris@biblebonz.nl. Voor de MiddenBonz of MegaBonz theaterclub: info@biblebonz.nl.



Ook de kinderen die een proefles bij de theaterclub volgen, doen een kennismakingsspelletje.



*En een ander kind een fijne massage geven, lukt alleen als je goed luistert naar wat dat kind fijn vindt.
Luisteren, verbinden, ontspannen.*

Slippertjes

Met dit heerlijke weer lopen veel kinderen op slippertjes. Hoe begrijpelijk ook, we willen u toch vragen uw kind sandalen of sneakers aan te laten doen. Met lopen, maar zeker met fietsen vanaf school, leveren slippertjes gedoe en onveilige situaties op. Kinderen mogen ook niet in het atelier aan de slag zonder schoenen: veel te gevaarlijk met al die spijkers en hamers.

VOOR IN DE AGENDA

**23 SEPTEMBER: START
AANMELDING HERFSTVAKANTIE**

**6 OKTOBER: AANMELDING
HERFSTVAKANTIE SLUIT**

**28 OKTOBER - 1 NOVEMBER:
HERFSTVAKANTIE**

Met vriendelijke groet,

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Biblebonz, directie@biblebonz.nl
Oudercommissie: oudercommissie@biblebonz.nl.