

BIBELEBONZBERICHT

Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,

Wát een feest! Wat leuk dat zich zoveel passagiers hebben gemeld voor het reis-om-de-wereld-feest. We hopen dat u er net zo van hebt genoten als wij. Verderop in dit Bibelebonzbericht vindt u wat foto's.

Meivakantie

Volgende week begint de meivakantie. U hebt het programma inmiddels ontvangen. Kijk voor u van huis vertrekt nog even wat uw kind gaat doen die dag.

Het is jammer als hij/zij geen wijde kleding aan heeft als er yoga op het programma staat, of een mooie nieuwe broek draagt als ze naar de kinderboerderij gaan.

5 mei Bibelebonz gesloten

U zult misschien denken: daar heb je haar weer, maar we merken dat toch niet alle ouders op de hoogte zijn. Daarom: op dinsdag 5 mei hebben de kinderen geen school, en is ook Bibelebonz gesloten.

Avondvierdaagse

Als uw kind de Avondvierdaagse meeloopt, mag hij/zij op de vaste Bibeledagen gezellig op Bibelebonz eten. U ontvangt 1 mei het aanmeldingsformulier en u kunt reageren tot en met zondag 10 mei.

Fotografe Anne Weidinger

Op zaterdag 30 mei is fotografe Anne Weidinger op Bibelebonz. U kunt dan uw kind door deze professionele fotografe laten portretteren. Via deze link vindt u meer informatie én kunt u een afspraak inplannen:

<http://www.anneweidinger.nl/minishoot-gouda-2026/>

VOOR IN DE AGENDA

**VRIJDAG 1 MEI: AANMELDING
MAALTIJDSERVICE JAVD**

DINSDAG 5 MEI: BIBELEBONZ GESLOTEN

**AVONDVIERDAAGSE: DINSDAG 19-
VRIJDAG 22 MEI**

Wat foto's om af te sluiten

Veel leuke activiteiten weer de afgelopen tijd! Een kleine selectie.



Veel belangstelling bij de ouderavond op 26 maart.



Hoe gaan we om met social media en schermtijd?



Gezellig nieuwe boeken halen bij de bieb.



Men neme: een creatieve medewerker (Marie), een groot vel papier, een draaistoel, een kind en een potlood....



... en voilà!



Een zintuiglijke activiteit.



Mooi, Raf!

De laatste les van het Bibebebonze Naaiatelier. De ouders komen de creaties van hun kroost bekijken, dus dat moet allemaal netjes uitgesteld worden.



Terre des Hommes heropent de winkel na een verbouwing. Of we met een groepje kinderen bij dit feestelijke moment willen zijn. Dat vinden we natuurlijk leuk.

Party, party!

Wat was het gezellig vrijdag, wat leuk dat u met zoveel mensen naar het Reis-om-de-wereld-in-één-feest bent gekomen.



IJskasten vol, wraps gesmeerd, 70 broden...



De crew is er klaar voor.



Maar goed dat we de burens gewaarschuwd hadden.



Dat valt dus helemaal niet mee.



Sumo worstelen: lekker de slappe lach.



Djembé en zingen: welkom in Afrika.



Wat een mazzel met het weer!



De piloten van Bibelebonz Airlines.