

BIBELEBONZBERICHT

Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,

Wat genieten we met z'n allen van dit heerlijke weer! De kinderen spelen veel buiten, er komt al een beetje kleur op de winterwangen.

Meivakantie

Hebt u uw kind al aangemeld voor de meivakantie? Dat kan nog tot en met aanstaande zondag, 22 maart. Daarna werkt de link niet meer. U kunt dan de administratie mailen om uw kind op de wachtlijst te laten zetten.

Schoolreis kleuters Casimir

Dinsdag 14 april gaan de kleuters van de Casimir gezellig op schoolreis. Haalt u zelf uw kind op na afloop? Vergeet dan niet ons te mailen. Als wij niets van u horen, dan halen wij uw kind op.

Ouderavond

Er zijn nog een paar plekjes vrij op de ouderavond op donderdag 26 maart. Er komen twee interessante onderwerpen aan bod: *Zelfvertrouwen en autonomie bij je 4-8 jarige kind* (spreker: Kina Smit) en *Social media en schermtijd bij je 8-12 jarige kind* (spreker: Willem van Rij). Mail gerust als u erbij wilt zijn.

VOOR IN DE AGENDA

**ZONDAG 22 MAART: AANMELDING
MEIVAKANTIE SLUIT**

DONDERDAG 26 MAART: OUDERAVOND

VRIJDAG 10 APRIL: BIBELEFEEST

Team

Begin deze week is nieuwe collega Imen gestart. Zij gaat op maandag, dinsdag en donderdag bij ons werken. Eind maart nemen we afscheid van Sara van de MiddenBonzen.

Reis-om-de-wereld-in-één-feest

Over een paar weken is het Bible-feest! De commissie is de puntjes op de i aan het zetten en hoopt u allemaal te begroeten op vrijdag 10 april voor.... **Een reis om de wereld in één feest** met Biblebonz Airlines!



Wat foto's om af te sluiten

Veel leuke activiteiten weer de afgelopen tijd! Een kleine selectie.



Pier is een echte natuurvorser.



Uilenballen pluizen.



Iedere dinsdag komt Patrick van Rolling Sticks, om de kinderen een muzikale middag te bezorgen. Iedere dinsdag feest.



De woensdagse Mini's bezig met de grootste tekening aller MiniBonz-tijden.



Plantenbingo. Op zoek naar paardenbloemen, distel, kruiden... Maud en Eline hebben als eerste BINGO.



Zo, de schuur is ook klaar voor de lente!



Maandagse MiddenBonzers lekker aan het rennen in het gymlokaal.



Zonnig en strakblauw woensdag. 'Juf, zullen we picknicken?' 'Tuurlijk!'



Met vriendelijke groet,

Dé BSO van de binnenstad

Team Bibelebonz